

GROETEN UIT... DUITSLAND!

Nederlandse collega's over de grens

Diana Colli belandde ooit in de kinderopvang door een bijbaantje, maar heeft de sector nooit meer verlaten. Nederland wél, want inmiddels woont ze al bijna 20 jaar in Duitsland. 'Hier duurt de wenperiode voor kinderen soms maandenlang.'

TEKST **KARIN BROEREN**

Hoe ben je in Duitsland terechtgekomen?

'Ik woon hier sinds 2007 en ben er naartoe verhuisd voor de liefde. Sinds 2018 werk ik bij kinderdagverblijf Vicelin. Ik werkte in Nederland ook al in de kinderopvang,

dus in Duitsland hoefde ik destijds alleen een certificaat voor het Duitse recht te halen om in de sector te kunnen (blijven) werken.'

Wat voor soort kinderopvang is Kita Vicelin?

'Vicelin is een kinderdagverblijf dat vanuit de kerk is ontstaan, zoals hier in Duitsland heel gebruikelijk is. Het kinderdagverblijf wordt gerund door de parochievereniging van kinderdagverblijven, die 130 locaties heeft. Ik sta op de jongste groep met kinderen van 11 maanden tot 2,5 á 3 jaar. Kinderen gaan hier rond 11 maanden pas naar de opvang, omdat ouders een jaar lang verlof hebben. Ik hou echt van de allerkleinsten! Ik vind het geweldig dat je van het begin af aan alle facetten van de ontwikkeling van het kind meekrijgt, zoals leren lopen en praten. En dat je kinderen kunt begeleiden in die essentiële basisvaardigheden. We werken hier heel kindgecentreerd; het belang van het kind staat voorop. Dat betekent niet dat wij geen grenzen stellen, maar wel dat we de behoeftes van het kind proberen te zien en daarnaar handelen. Dat kan bij elk kind anders zijn. De rode draad is natuurlijk hetzelfde voor iedereen, maar ieder kind vergt een eigen aanpak.'

Is het kerkelijke aspect ook terug te zien in de opvang?

'Ja, één keer in de maand gaan we naar de kerk met alle groepen; dan wordt er een kinderdienst gehouden door de pastoor. We vieren daarnaast alle Christelijke feesten groots op het kinderdagverblijf. Dan doen we bijvoorbeeld met bijpassende activiteiten voor de kinderen.'

Waarom is de kinderopvang in Duitsland anders ten opzichte van Nederland?

'Toen ik in 2007 in Duitsland in de kinderopvang begon te werken, viel het me vooral op dat sommige opvangcentra geen buitenterrein hadden. Dan moesten we echt naar speeltuinen toe met de kinderen, dat was heel veel gedoe. Ook werkte ik in een opvang zonder officiële slaapkamer. De slaapkamer was de pedagogische ruimte. Daar moesten we dan als het bedtijd was matrassen neerleggen. Inmiddels is het allemaal een stuk professioneler.

De Duitse bureaucratie is wel heel groot. Voor alles hebben we formulieren die ouders moeten tekenen. Mogen we een splinter verwijderen: ja of nee? Mogen we de temperatuur meten: ja of nee? Zelfs voor crème op de billen smeren moet er toestemming zijn. De kinderen zitten hier vijf dagen in de week op de opvang. In het



Naam: Diana Colli

Leeftijd: 50

Woont en werkt in: Hamburg, Duitsland

Werkzaam bij: kinderdagverblijf Vicelin

Als: groepsleider



begon vond ik dat erg zielig, inmiddels ben ik eraan gewend en is het normaal voor me. De deelstaat vergoedt vijf uur aan kosten; voor die vijf uur hoeft je niks te betalen. Vanaf het zesde uur betaal je naar inkomen. Sommige kinderen zitten wel 10 uur lang op de opvang, dat vind ik heftig. Veel artsen, advocaten en rechters die bij ons hun kinderen brengen, hebben nou eenmaal geen keuze en moeten lang werken en veel dagen draaien. Zij krijgen wel 10 uur vergoed. De wet- en regelgeving is overigens per Bondsrepubliek wel anders.'

In wat voor opzichten verschilt de kinderopvang nog meer?

'Het wenproces op de opvang is hier in Duitsland heel zorgvuldig en duurt veel langer dan in Nederland. Soms duurt het wel drie maanden voordat een kind voor het eerst zonder ouders de hele dag op de groep is. In het begin blijft de ouder erbij. Langzaam verplaatst hij of zij naar de gang, met de deur open. Vervolgens gaat de ouder bijvoorbeeld even naar de wc en komt hij of zij weer terug; dan kijken we of dat goed gaat. Het gaat in heel kleine stapjes. En als het niet lukt, komt de ouder weer terug op de groep. Net zolang tot het kind denkt: ja, m'n moeder of vader mag gaan.'

DAGINDELING

07.30: Opvang open. Alle kinderen die vroeg komen zijn op één groep.

08.00: Kinderen gaan met de desbetreffende leidster naar hun eigen groep.

09.00: Ontbijten: 2e ontbijt of snack van thuis meegebracht.

09.30: 'Morgenkreis': alle kinderen zitten in een kring. Er worden activiteiten gedaan en liedjes gezongen.

10.00: Activiteit of vrij spelen binnen of buiten.

11.15: Warm eten

12.30: Kinderen gaan slapen

14.00: Kinderen worden weer wakker en worden vanaf nu opgehaald.

15.00: 'Schmausepause': kinderen die er nog zijn eten en drinken wat.

15.30: Activiteit of vrij spelen binnen of buiten.

16.00: 'Spätdienst': alle (overgebleven) kinderen gaan op één groep.

17.30: Opvang sluit



Ben je tevreden met je arbeidsvoorwaarden?

'Jazeker. Ik werk 30 uur, maar voor mijn salaris zou ik in Nederland fulltime moeten werken. Ik heb daarnaast 32 vakantiedagen per jaar. Dus ik ben heel tevreden.'

Hoe zie je jouw toekomst?

'Ik heb nog een stille wens om weer iets te doen met mijn oorspronkelijke studie Dramatherapie. Het zou leuk zijn om hier iets te kunnen betekenen voor jonge kinderen in de vorm van bijvoorbeeld ergotherapie, dramatherapie of speltherapie. Misschien kan ik samen met mijn werkgever iets opzetten voor kinderen die opvallend gedrag vertonen. Dat is allemaal toekomstmuziek en nog niet goed doordacht, maar de wens is er.' <